

zwakker en het lopen was erg vermoedend. De dokter wist er ook geen wij in het bezit van veel hout, daar we veel veranderingen meteen wensden te doen aan ons huis. Alleen voor de zolder in de drukkerij kwamen we hout tekort.

Wij hebben toen zelf een ontwerptekening gemaakt van alles wat we wilden nieuwe hebben en ook van de nodige verbouwingen aan het oude huis. Alle aannemers op Krabbendijke hebben we aangezocht, maar daar er zo erg veel kapot was zaten ze zo druk dat ze op korte termijn er geen kans op zagen ons te helpen. En het moest vlug voor de winter klaar zijn. Wij hebben toen ons in verbinding gesteld met de heer J.J. van Gorsel uit Scherpenisse, die hier in de buurt veel bouwde en deze zag er kans op alles voor Nieuwjaar klaar te krijgen. Ook hout kon hij nog wel vast krijgen. Hij wilde het alles zo maar in daggeld uitvoeren. We konden dan net zoveel wijzigen bij de bouw als we zelf wilden. Dat was dus zeer gemakkelijk. Viel het mee, dan hoefden we niet te betalen, viel het tegen dan vanzelf bijbetalen. Hij begrootte de hele zaak op ca. f 10.000,- Hij begon met man en macht. Het is nog gebeurd dat hij met 14 man bezig was. Maar wij moesten onderdak zoeken voor de drukkerij, want we konden natuurlijk niet blijven werken in de oude drukkerij, daar deze tot keuken verbouwd zou worden. Ook dit was vlug opgelost. Op de Armen Boomgaard was een schuur van Polderman, die hij maar zo wat als rommel-schuur gebruikte en we konden die huren om er zolang in te werken. Wel was het een heel karwei om de machines over te brengen, doch dit viel erg veel mee. Ook was er electrisch in die schuur, dus we konden het weinig kosten daar ons behelpen.

Op maandag 11 oktober zijn ze begonnen te bouwen en het weer was erg mooi dit najaar, wat voor ons weer een grote zegen was, daar we in die schuur niet konden stoken. De Heer van Gorsel heeft woord gehouden en reeds op maandag 6 december konden we de nieuwe drukkerij in gebruik nemen, zo ze thans nog is. Veel ramen en veel licht en veel gemak.

Op 7 december werden alle machines geplaatst.

Dit is wel een van de belangrijkste feiten uit ons leven geweest. Gode alleen de ere, die ons tot dusver rijkelijk had gezegend. Tijdens de verbouwing hadden we ons wel eens moeilijk moeten helpen, vooral in de woonkamer, daar de kozijnen daar uit zijn genomen en een groot drielichtkozijn in is geplaatst, maar het kwam voor elkaar en we zaten fijn en gemakkelijk. Een ruime papierzolder, waar ik zelf later rekken op heb gemaakt, met nog een vliering tot berging van allerlei archieven. Wij hebben toen ook tegelijk achter in de tuin, daar waar vroeger het kippenhok stond een stenen schuurtje laten bouwen, waar wij ook tot op heden zeer veel gemak van hebben evenals het daarin aanwezige kolenhok. Wij lieten in de oude drukkerij een mooie keuken met bijkeuken en W.C. maken, een en ander zoals het nu nog is.

1942:

Op 18 januari heb ik een nieuw kippenhok gebouwd, daar waar het nu nog staat.

Op kerkelijk gebied kwam in augustus een grote verandering, daar we weer een eigen predikant kregen in de persoon van Ds. J.B. Bel die in Dirksland stond en het beroep naar hier had aangenomen.

Thans moeten we aan een droeve periode beginnen. De toestand van onze lieve Vrouw en moeder was van dien aard, dat we dokter moesten gaan raadplegen, omdat ze niet meer voldoende lopen kon en steeds klaagde over haar behen, wat wij ook zeer goed zagen. Het beendergestel werd steeds