

1948:

Op woensdagavond kwart voor 7 sterft onze overbuurvrouw Maria Oudeman, wed. van Anth. de Kok. Wat heeft onze lieve Vrouw en moeder tijdens haar langdurige ziekte dat mens veel geholpen. Als ze maar even tijd had, wipte zij de straat over om haar te gaan helpen daar ze maar geheel alleen was. Zij deed dit gaarne en wij lieten ze maar stilletjes begaan.

Op donderdag 1 april ben ik toen zelf weer naar Amsterdam gegaan voor het afnemen van examens voor de 4-jaarsleerlingen in het Grafisch Bedrijf. Ik was n.l. gekozen als Penningmeester in de Districts Opleidingscommissie voor Zeeland. Uit elke provincie werden er 2 aangewezen. Was wel interessant en leerzaam.

Toen op Dinsdag 11 mei zijn wij samen met onze lieve Vrouw en Moeder en Broer Johannes en z'n vrouw met nicht Suzan Jacobusse, uit Amerika naar Walcheren geweest. Zij was zoals ik reeds eerder meldde een dochter van Oom Louis Jacobusse en wilde toch graag de geboorteplaats en de Familie van haar Vader eens zien. Ook was zij erg benieuwd naar de afloop van de oorlog die hier gewoed had en waarvan zij geen idee hadden daar zij er wel van gehoord en gelezen hadden, maar toch feitelijk niets van gezien. Zij was op 30 april te Roosendaal angekommen uit Rotterdam en wegens de onbekendheid van Nederland zijn we haar tot Roosendaal tegemoet gereisd. Diverse foto's ook van dit reisje hebben we in ons album. Zij heeft hier veel gezien en genoten en zij was een zeer aangenaam meisje, hoewel zij ook al 38 jaar oud was. Zij was ongehuwd en leefde nog met haar Vader alleen. Wij zijn door het vernielde Walcheren en ook Zuid-Beveland gereden en alles zo veel mogelijk haar laten zien. Met de aangenaamste herinneringen is zij weer terug gegaan. Wij horen nu echter nimmer meer van haar.

Op maandag 28 juni hebben we weer een nieuwe leerling voor de drukkerij aangenomen, n.l. Huib Lurre Cz. Het werk nam steeds toe en wij konden die best gebruiken.

Op 9 september ben ik naar Rotterdam geweest daar Ds Kersten werd begraven. Hij was op Waarde gestorven. Zeer grote belangstelling uit het hele land.

Doordat het werk steeds toenam en er ook veel meer werd verdiend omdat de prijzen bar waren opgelopen was onze zaak geheel schuldvrij. Wij kregen geld over en aan ruimte kregen wij hard gebrek. Wij konden met 4 man niet meer staan in de drukkerij en moesten dus uit gaan zien naar uitbreiding of iets anders. We begonnen dus plannen te maken voor een geheel nieuwe drukkerij achter het bestaande huis. Daar we echter niet voldoende grond ter beschikking hadden, deden we een aanvraag aan de Diakonie der Herv. Kerk, daar het achter liggende perceel grond eigendom van deze was. We konden daar een stuk van in erfpacht krijgen en dit ging door. We zaten echter vast met het bouw-materiaal, daar alles nog zeer schaars was en zowat op de bon. Zelf waren

Wij moesten we een droeve periode beginnen. De toestand van onze lieve Vrouw en moeder was van dien aard, dat we dokter moesten gaan raadplegen, omdat ze niet meer voldoende lopen kon en steeds klaagde over haar haren, wat wij ook zeer goed zagen. Het beendergestel werd steeds