

de Noordweg en ook aan de Stationsweg. Bij Pie was toen ook veel schade, terwijl ze vanzelf ook zeer geschrokken waren. Toch deden zich hierbij gelukkig geen persoonlijke ongelukken voor.

**Vrijdag 23 februari :**

Zulk een onrustige nacht als we nu gehad hebben, hadden we in lang niet gehad. Het begon al 's avonds om 10 uur. Wel 50 of 60 van die schrikkelijke vliegende bommen telden we, welke alle in de naaste omgeving terecht kwamen. We zijn er 's nachts nog een uur uit geweest. Liza en Mientje mochten er niet uit wegens difterie, maar ze zijn er toch maar uitgekomen. Echter niet naar beneden. Maar toch hoorden we niet van ongelukken.

**Maandag 26 februari:**

Een heldere morgen, maar die om ca. 10 uur weer noodlottig zou worden voor Krabbendijke.

Een V 1 komt weer uit Noordelijke richting, zonder dat iemand het eigenlijk hoorde, doordat er een stevige wind woef. Het schijnt dat hij in Bergen op Zoom al stil gevallen is. Plots giert hij naar omlaag precies in het eind van de Noordweg aan de Westzijde. Veel huizen kapot en veel gewonden, zwaardere en lichtere. Een kind van 3 jaar laat hierbij het leven. Was van een evacué een zekere de Voogd uit Domburg. Deze was bij de Med. van Luijk-Machielsen. Ook de Heer Jan Melis werd hierbij gewond, zodat hij een van z'n ogen heeft moeten missen. Het was een hele consternatie op het dorp. Deze huizen zijn later niet meer opgebouwd en geheel gesloopt. Het was daar waar nu de Veilinggebouwen staan.

Bij ons alleen in de winkel slechts een paar ruiten stuk. Om

**Maandag 26 maart:**

Vandaag hebben we van Kees en Ali uit Gorkum een brief gehad, die gedateerd was 12 september 1944. Deze was dus meer dan een half jaar vastgehouden door de censuur. We weten dus eigenlijk nog niet hoe zij het maken of zij nog leven en waar zij vertoeven. De ongerustheid duurt dus nog voort.

**Woensdag 28 maart:**

**Z a t e r**  
We hebben een rustige 14 dagen beleefd, zonder vliegende bommen maar nu zijn ze weer opnieuw begonnen. Ze komen nu meest 's nachts en vliegen gelukkig nog al over, om meest in de Schelde te vallen. Het is daarop dan ook wel gemunt om de scheepvaart op Antwerpen en het troepenvervoer te belemmeren.

**V a n m o r g e n**  
Vanocht om ca. half 3 komt er echter weer een, die hier stil ligt en houdt en neervalt in de boomgaard bij Vogelaar aan de Rijksweg. Wel veel schade, maar geen personen getroffen.

**Donderdag 29 maart:**

Vanmorgen om ca. half 9 is een V 1 op het dorp Yerseke gevallen in een nieuw gebouwde gedeelte van de gemeente, hetwelk aan 7 mensen het leven kostte. Het zeer veel schade aan omliggende gebouwen. Daar er een nog al sterke wind stond hebben we er niks van gehoord.

**o f / e n**  
Ook is er nog een gevallen bij C. Goud en Dijk aan de Havenoordse dijk op Waarde. Ook daar nog al veel schade, maar geen ongelukken. Sindsdien hebben we er geen meer gehoord.

Tot hiertoe dus over de oorlogshandelingen, die wij hebben moeten doen maken. De Keere heeft ons wonderlijk gespaard, bij onderscheiding van velen die er het leven bij hebben ingeschoten. Alleen verkeren we nog steeds in ongerustheid over Kees en Ali. Postverkeer is er nog niet en treinen lopen er ook nog niet. We zullen dus nog wat geduld moeten hebben.