

hierbij niemand getroffen. Veel evacués komen weer aan uit Walcheren.

Dinsdag 12 december : Nog al onrustig. Er komen veel Duitse vliegtuigen 's Avonds om ca. 8 uur komt zeer laag een V.I over. Een schrikkelijk lawaai en het blijkt dat verschillende mensen deze goed hebben gezien. Later blijkt dat deze onder 's Heer Abtskerke is neergekomen. Voor zo ver we vernemen geen mensen daarbij getroffen. Ook komen weer geregeld mensen uit Walcheren daar dit geheel onder water staat, uitgezonderd Vrouwenpolder en Ritthem.

Donderdag 14 december
's Avonds omstreeks 7 uur een zeer harde klap. We vluchten gauw in de gang, maar het is ook zo over. Ze denken van een zeemijn maar vermoedelijk zijn het alle V.I's die overal neerkomen.

Dinsdag 19 december:
Sedert lange tijd hebben we niet zulk een onrustige dag beleefd als vandaag. Het begon al vanmorgen om 7 uur, toen een zeer laag vliegende V.I over ons dorp kwam van uit het Noorden. In de Schelde even over Waarde schijnt deze te zijn ontploft. Daarna zijn er vandaag, daar het zeer mistig was en newelig nog vele overgekomen, welke alle dichtbij ontploften. Naar verluidt is er ook een in de Zimmermanpolder terecht gekomen. Wij zijn daardoor weer in grote angst gekomen, daar deze veel erger zijn dan jagers en vliegtuigen. Om 4 uur kwam er weer al een, welke ook even over het dorp Waarde in de Schelde is terecht gekomen.

Donderdag 21 december:
Nog steeds komen veel V.I's over, maar nu gaan ze wel een enigszins andere richting uit, n.l. naar Bolland. Daar zijn er twee gevallen: een in buurt van het Vinkenisse en een dicht bij Bath. Gelukkig zonder mensen te treffen.

Zaterdag 23 december:
Een zeer onrustige dag. Vooral 's avonds veel V.I's, zodat we op bleven tot ruim 11 uur. We lagen even op bed, toen er uit Oostelijke richting twee aankwamen. We zijn allen uit bed gegaan en tot ruim half een opgebleven. Heel de nacht was erg rumoerig.

Zondag 24 december:
Een betrekkelijk rustige dag, allen 's avonds in het duister ging het weer beginnen, maar we zijn toch om half 10 naar bed gegaan. Gelukkig was het de hele nacht rustig.

Dinsdag 26 december. 2e Kerstdag:
Een prachtige winterse dag, veel mensen liepen te wandelen, maar om 4 uur, komt weer zulk een hels monster over uit N.O.-richting, zodat alle mensen snel wegvluchten. Hij komt precies de richting van ons dorp uit. Tussen Bolland en Krabbendijke zien we hem aankomen. Een zeer vreselijk gezicht bij zulk een mooie heldere hemel, en jawel even over ons dorp ongeveer bij Gawege valt hij stil, om met donderend geraas tussen Wolfert en Mol in Oud-Valkenisse neer te komen. Gelukkig geen enkel mens getroffen.

Donderdag 28 december:
's Morgens vroeg om 5 uur komt weer een V.I over zeer laag. Hij vliegt gelukkig door en is waarschijnlijk in de Westerschelde ontploft. Op deze dag is 's ochtends plotseling overleden Jacob Traas, zoon van Marien Traas aan diphterie. Hij was slechts 15 jaar en was de eerste en beste leerling van de kulo-school, welke Meester Kuijt hier had opgericht.