

Zaterdag 23 september:

Een betrekkelijk rustige nacht. Alleen om half 10 's avonds weer een jager, die lichtkogels uitgooit, over het dorp. Achter de Herv. Kerk komt er een naar beneden. Dit zijn z.g.n. parachuutlichten. Weer veel toepen vervoer over de Rijksweg en door het dorp. De weg over het dorp is bij het Shellstation afgesloten, hoewel er 's avonds om 8 uur toch nog veel paarden en wagens door komen. We kunnen dan ook niet voor 12 uur naar bed. Ook vliegt een vliegmaschine al lichtfakkels uitwerpende van Bergen op Zoom over de Schelde naar Yerseke en Wemeldinge over Kruiningen en Waarde over Kabbendijke en Rilland zodat een ogenblik heel Oostelijk Zuid-Beveland in de donkere nacht hel verlicht wordt, wat eigenlijk een onheilspellend gezicht is. Om 11 uur komt een grote drom van zware bommenwerpers over, zoals we in geen maanden meer gehoord hebben. Daar de lucht erg zwaar betrokken was vlogen ze zeer laag, wat alles deed schudden en beven. Gelukkig gingen ze voorbij. In de nacht hebben we toen rustig geslapen.

Zondag 24 september :

We zijn deze zondag 2 keer allen ter kerk geweest. Het was nu maar 2 keer. 's Morgens preelte Ds v.d. Berg uit Micha 7 : 18 en in de middagdienst uit Zondag 39. Een stormachtige en regenachtige dag. Geen vliegmachines gehoord.

Maandag 25 september:

Verlopen nacht was nog al rustig. Slechts een paar maal zijn we er uit geweest voor laagvliegende jagers. Overdag vooral 's morgens veel regen en wind.

Dinsdag 26 september:

Ook de nacht ging nogal rustig voorbij. Wel veel troepenvervoer vooral langs de Rijksweg. 's Middags om half 5 hevig schieten op jagers die hier rond het dorp vlogen. Ook 's avonds om 9 uur op een jager, die zeer lang heen en weer vloog over het dorp.

Woensdag 27 september :

Verlopen nacht was zeer onrustig. Om ca. 12 uur begonnen jagers over het dorp te vliegen, veel lichtfakkels uitgooiende en dat duurde zo tot 's morgens half 6. Wij hebben dan ook niet veel geslapen. Reeds om 8 uur veel schieten op scheepjes, die aan de Stroodorpepolder waren opgelegd, terwijl ook nog een bom daarop werd geworpen. Heel de voormiddag veel bommenwerpers en jagers zodat we nog al eens in de gang vluchten.

Vanmorgen ging weer het gerucht dat in Arnhem schrikkelijk werd gevochten. De hele stad zou zo wat in brand staan en in puin zijn. Later is gebleken dat het zeer erg was ook. Antwerpen zou ook nog niet geheel in handen der geallieerden zijn.

De nacht daarop worden 13 bommen geworpen tussen W.P. 24 en 24A. Geen enkele treft echter het spoor. Ook aan de Halt bij Rilland vallen 3 bommen. Veel glasschade maar geen persoonlijke treffers. Om 12 uur 's nachts werden we nog opgeschrikt door een korte, doch hevige onweersbui, als ook om 4 uur. De vliegmachines vlogen daar maar door.

Donderdag 28 september:

Vanmorgen om 9 uur krijgen we een restje post uit Holland van 4 september. Dit had Ds Ros de Geref. Predikant alhier uit Bergen op Zoom meegebracht. Daar was een schrijven bij van uit Zoutelande dat aldaar 2 meisjes en op Biggekerke vorige week 42 mensen bij bomaanvallen gedood zijn. Gisteravond werd uitgebeeld dat alle arbeiders en grondwerkers gevorderd werden om een dijkje te leggen in de Bathpolders, daar deze gedeeltelijk onder water gezet zou worden.