

water, daar de leiding bij W.P.19 kapot gegooid is. Ook gaat 's avonds om half 8 het electricch licht uit, zodat we nu ook zonder licht zitten en ons met wat kaarsen behelpen moeten.

Gezien de bommen, die vanmorgen in het dorp vielen is Pie met haar kindje weer maar terug naar huis gegaan, daar het hier al evenmin veilig is dan aan de spoorweg.

Woensdag 13 september :

Deze dag gaat byzonder rustig voorbij. Er gebeurt niets en het weer is zeldzaam mooi. Echter durft niemand meer te werken, daar het op het land ook niet meer veilig is, omdat er veel geschoten wordt en men dan geen dekking kan zoeken. Zo worden in de Fredericapolder twee werkmensen door een aantal kogels getroffen. Zij waren afkomstig uit Kruiningen.n.l. Ogiel en Bauer. Zij moesten naar Goes worden overgebracht, maar niet dodelijk getroffen.

's Avonds om kwart voor 7 komen 7 formaties van elk 6 zware bommenwerpers over, die de angst bij heel de bevolking doet stijgen, daar alles staat te dreunen en te schudden. Ze werpen een aantal bommen uit bij de Kreekrakdam, maar gelukkig gaan ze hier voorbij.

De nacht daarop is betrekkelijk rustig. Alleen om half 2 laat een jager nog een bom vallen, vermoedelijk tussen Krabbendijke en Rilland.

Donderdag 14 september:

Ook deze dag is betrekkelijk rustig, hoewel het gedreun van de kanonnen harder wordt.

Vrijdag 15 september :

De nacht die voorbij ging was zo rustig als we in geen langen tijd hebben beleefd hadden. Geen enkel vliegtuig liet zich horen. Alleen veel troepentransporten. Ook overdag gebeurt er niets.

Zaterdag 16 september:

Verlopen nacht was weer niet zo rustig. Na 12 uur weer veel vlieg-machines. Echter niet geschoten, wel veel troepenvervoer.

's Middags om 3 uur gaat het electricch licht weer aan, nadat we sinds dinsdagavond om half 8 zonder hadden gezeten. Veel jagers komen er weer over.

's Avonds om half 6 gaat het licht weer uit. Naar verluidt is Vlissingen, Hoedekenskerke en Ellewoutsdijk gebombardeerd. Om 6 uur beleven we weer iets vreselijks. Verschillende formaties zware bommenwerpers vliegen over ons dorp en draaien heen en weer. Wat zal dat nu worden? Ze worden beschoten door het afweergeschut nabij Lugtenburg en er wordt een aangeschoten, welke met een huilend geraas op ons dorp afkomt, maar Goddank nog door een zwenking in de Oosterschelde terecht komt. Wij zien de parachutisten er uit springen. Naar verluidt is ook de weg van Rilland naar Bath door bommen kapot gegooid. 's Avonds om 10 uur moeten nog vele wagens en 100 man personeel er naar toe om deze te repareren. Later bleek het de dam bij W.P.19 en 20 te wezen. Deze mensen hebben daar een benaauwde nacht doorgebracht.

Zondag 17 september:

We hebben een zeer onrustige nacht beleefd. De ganse nacht jagers over het dorp. Wel 5 of 6 bommen zijn in de buurt gevallen en het mitrailleurvuur is niet van de lucht. Van 2 uur tot half 6 hebben we niets kunnen slapen. Ook veel lichtkogels overal uitgeworpen.

's Morgens om 9 uur zijn we weer naar de kerk geweest. Ds.v.d. Berg hield een korte preek over Psalm 51 vers 14 en 15.

De zuidgevel van de kerk was met planken en carton dichtgemaakt, daar alle ramen stuk waren door die bommen bij Kersten. Tijdens de dienst is het betrekkelijk rustig. Of er vanmiddag en avond kerk is is niets

Hierover zijn later boeken genoeg verschenen.