

Alles werd nog steeds schaarser, terwijl het al zeer erg was. en er gebrek aan alles kwam.

Wij zullen nu de gebeurtenissen van dag tot dag gaan volgen:

**Dinsdag 5 september:** Geruchten doen de ronde dat heden de Engelsen zullen arriveren. Post en radio, alles is stilgelegd en verbroken. Alle werkzaamheden op het land staan stil. Niemand durft zich meer in het open veld wagen.

**Woensdag 6 september:** Veel Duitse soldaten komen door Zeeland gevlucht, over de Rijksweg en door het dorp. Paarden en fietsen, alles word door hen meegenomen, zodat geen enkele fiets meer te zien is.

**Donderdag 7 september:** 's Nachts om kwart voor 12 moeten we al uit bed, omdat vele jagers over ons dorp vliegen. Om half 2 zien we 3 grote lichtfakkels vallen, die heel ons dorp in het licht zetten. Eigenlijk een benauwd gezicht en even nadien wordt schrikkelijk hard geschoten in richting van het station en de spoorweg. Bij Smallegange vliegt een kogel in de slaapkamer. Echter geen ongelukken of niemand, die getroffen wordt.

**Vrijdag 8 september:** Weer een onrustige dag. Veel jagers telkens in de lucht. Veel afweergeschut op Hansweert. 's Morgens om 11 uur wordt tussen W.P. 24 en W.P. 24A een trein beschoten, waarbij geen ongelukken voorkomen.

's Middags woedt een zeer harde storm. Veel fruit waait van de bomen. De gemeente Kruiningen moet evacueren, omdat ze die polder onder water gaan zetten. Een 100-tal burgers komen ook naar hier. Later blijkt weer dat van onder water zetten geen sprake is.

**Zaterdag 9 september:** Erg rumoerig en onrustig. 's Morgens om half 8 wordt een trein aan het station beschoten, Bij Weststrate aan de spoorweg en aan de Veiling nog al wat schade van kogels. Echter geen mensen getroffen.

**Zondag 10 september:** Een zeer bijzondere dag: Alle kerkdiensten zijn afgelast, zodat we allen de hele dag in huis zitten en zelf maar een preek lezen. Er wordt weer veel geschoten, maar geen ongelukken.

**Maandag 11 september:** Zeer onrustige dag. Veel troepen komen hiez voorbij en blijven hier rusten. Er wordt zeer veel geschoten, vooral over de Rijksweg scheren de vliegtuigen en schieten daar hard. Dit is voornamelijk gemunt op auto's die in de richting van de boomgaard van Vogelaar staan. Echter weer treffers. Pie komt met haar kindje, dat nu bijna een jaar oud is naar huisuit vrees van het beschieten van de treinen aan de spoorweg.

**Dinsdag 12 september:** 's Morgens om half 6 komt een lichte bommenwerper of jager over het dorp gevlogen, waardoor we allen hard opschrikken. Deze gooit 2 bommen aan de Zuidweg, bij de grasdrogerij van Kersten, nu de fabriek Herba en een in de tuin bij Zuster de Raad, nu het gebouw van Het Groene kruis. Zeer veel glasschade overal. Ook de zuidgevel van de kerk vliegt alle ruiten in stukken. Persoonlijke ongelukken deden hierbij gelukkig niet voor, maar de schrik der mensen was geweldig. Om 12 uur bij W.P. 19 veel bommen geworpen. Alles staat bij ons te schudden en te drillen. We weten niet waar we kruipen moeten. 's Middags wordt weer veel rond het dorp geschoten. Afweergeschut aan de Doonlijk, wat voor ons de angst niet minder doet worden. Wij gaan nu de bedden naar beneden halen en allen in de huiskamer slapen, omdat we bij eventuele vlucht gauw weg kunnen en we toch niet zo trefbaar zijn ook. 's Middags zitten we zonde