

vergoeding, zodat ik nog voor die tijd een aardig bedragje meebracht.

Ik kon mij dus nu geheel aan de zaak gaan wijden en dezezo mogelijk wat uit gaan breiden. Echter waren de tijd kommervol. Alles op bodnen geen kolen, geen handel daar zeer veel vernield was met de onderzboten en de handel totaal lam lag.

Op kerkelijk gebied was weinig veranderd. Allen werd ik in die winter tot Notabel in het Kerkbestuur gekozen, wat ons nie veel plezier heeft opgeleverd, zoals hierna wel zal blijken. Ook in deze kon ik niet alles beamen wat er geschiedde en kwam ik alras over principele vraagstukken in conflict.

1 9 1 9

Ook dit jaar zou voor ons een gedenkwaardig worden. Begin van het jaar liet ik me overhalen mede door toedoen van Ds Muller om een Zondagsschool op te richten. Hier werd ik in het Bestuur gekozen met nog Jan van Baren, Piet Smit, Jacs. van Bremen. Piet Leijs en Johs. Benou. Ik was secretaris der Ver. en hield de eerste les. wat mij een dezer dagen nog in herinnering werd gebracht door J. van Baren. Weet je nog waar je over handelde? Ja, dat wist ik nog goed en klopte precies. Het 40-jarig bestaan is dit voorjaar herdacht. Toch zou dit ook verkeerd lopen, daar mijn ligging op dat gebied te ver uit elkaar lag met de anderen, uitgezonderd dan de heer Jacs. van Bremen. Ook hij is alvroeg er uit gegaan. We komen hierop nader nog terug.

Het was omstreeks Biddag in dat jaar dat we weer plannen gingen opvatten voor een drukkerij. Er kwam een vertegenwoordiger van de Lettergieterij Amsterdam. een zekere Heer Van Mannen, wiens brieven daarover wij nog hebben en natuurlijk de centen er voor. Want in dien tijd waren de prijzen jammerlijk hoog opgelopen. Precies op Biddag kwam deze heer, waarop ik nu juist niet zo erg gesteld was, maar die man was daarmede niet op de hoogte en omdat toen ook alles maar per trein geschiedde konden we hem moeilijk weren. Wij zijn toen overeengekomen dat hij ons zo speedig mogelijk de Drukkerij zou installeren. Wij kochten een Trapdegelpers, een Snijmachine, twee loketten met letterkasten, een zetsteen met de ksten voor witberging er onder. Dan diverse letterstorten en al wat tot de installatie van een kleine Handelsdrukkerij nodig was. Een en ander kwam ons nu te staan op f 4000,- dus aanmerkelijk meerder dan voor de oorlog. Maar de ook de prijzen van Drukkerwerk waren mede gestegen en we met 's Heeren hulp begonnen, hoewel het ons nog al eens veel hoofdbrekens heeft gekost. Geld werd ons aangeboden door de Heer W. Sonke, met welek ik altijd op zeer goede voet stond en die ons en onze zaak zeer goed kende. Jaarlijks een aflossing met de rente en dan maar hard werken zo de Heere ons gezondheid en krachten gaf. Alles kwam voor elkaar en op Dinsdag 6 mei arriveerde de hele zaak. Ik moest het echter zelf alles monteren, daar er veel te veel kosten bij kwamen om een monteur uit Amsterdam te laten komen.

Wij zij begonnen op de zolder boven onze woonkamer. Daar was een grote voorkamer, welke er nog is, doch later in 2en door ons is verdeeld met een tussenschot. Dan was er een grote ruimte, daar waar nu de beide kamers zijn op het Zuiden. Hier ben ik begonnen. Het zou echter alras blijken dat zulks niet lang zou gaan, daar er al maar materiaal bijkwam en het te zwaar bleek voor de zolder, welke door ging buigen. De Heren Breker hebben mij geholpen alles naar boven te sjoeren via het boventeam in de gevel boven de winkel. Alles een plaatsje gegeven en nu ik maar gaan