

het was voor ons een reclame-object. Trouwens dit huis was voor die dagen geheel iets nieuws, temeer daar dit het eerste huis op Krabbendijke was, daar gewapende betonfunderingen onder zitten. Ook de afwerking was geheel iets byzonders, zodat we een pluimpje daarmee moesten halen. Wat dan ook gebeurd is ook, zeer tot tevredenheid van de besteder en architect. Ook de Heer Sonke is erg nog trots op dat hij zulk een afgewerkt huis bezit. Enkele jaren geleden moest ik met hem nog eens overal kijken. Nou het is nog weinig veranderd, alleen is er later een soort wachtkamer ingebouwd, die nu ook al geen dienst meer doet.

In de zomer was het echter klaar en Poelman wilde al maar dat we samen een zaak zouden kopen, die in die tijd wel te koop waren. Maar ik had zoals gezegd daar geen zin in. We zijn toen nog al eens op aanbestedingen geweest maar het ging niet. We zijn nog eens naar een zaak op Kapelle geweest, waar toen een zekere van 't Veer in woonde. Maar een gans verlopen zaak. Voelde daar niks voor. Toen zijn we samen geweest naar Ritthem, maar hij had daar veel zin in. Deze zaak werkte veel voor de Polder Walchören, maar dan ook ook uitsluitend grot waterwerk. Het stond mij niet aan. Gods weg zou met ons anders wezen. Zal later blijken. Hij heeft toen die zaak alleen gekocht en hij woont daar nog in met zijn vrouw. Hij is er gelukkig geweest en leeft nu ook stil. Wij hebben daar nimmer spijt van gehad. Wel ook hebben we moeilijke tijden meegemaakt, maar dat heeft hij ook. Zo zien we ook hier weer dat de Heere alles stuurt en regelt en de mens er geheel buiten komt te staan.

In tussen kwam er nog een groot werk hier op Krabbendijke n.l. een geheel nieuwe Herv. Kerk. We zouden daar dan nog eens op inschrijven. De Heer Breker vroeg ons echter om in dit geval samen in te schrijven omdat dit werk in geval hij zulks zou hebben veel te groot zou zijn. We zijn daarop ingegaan en gemeenschappelijk ingeschreven. We stonden echter iets te hoog en de Heer Panny was de laagste inschrijver aan wie ook het werk is gegund en die dan ook de kerk heeft gebouwd.

Ik heb toen in die zomer eens een hele week vakantie genomen, iets wat ik in geen 10 jaar gehad had.

Ik ben toen samen met Pietje op stap geweest naar het Land van Altena, naar onze familie aldaar, die daar erg op waren gesteld. We hebben daar een zeer genoegelijke vakantie doorgebracht. Per trein naar Gorkum en toen met de boot van Heusden naar Andel. Jaren nadien hebben we nog over dat reisje gesproken en de aangename ontvangst bij die families die toch erg gul en gastvrij waren. We zijn toen per fiets het hele land daar door geweest met Gerrit van Dulst en zijn latere vrouw Marie van Tilburgh, welke laatste al vele jaren overleden is. Gerrit leeft nog, hoewel wij hem in geen jaren meer ontmoet hebben.

1914 :

Dit jaar zou voor ons een jaar worden met onvergetelijke en heugelijke tijden, niet alleen in ons persoonlijk leven, maar ook in het wereldgebeuren. Mijn werkzaamheden waren ver ten einde. Ik had nu bijna 11 jaren voor Vader gewerkt. Ik zei hem dus dat ik nu eens de tijd er voor wou gaan nemen om eens wat voor meeigen te gaan zoeken, daar zulks niet mogelijk was om dit te doen terwijl men overdag altijd moet werken.

We hadden met Nieuwjaar onze trouwplannen bekend gemaakt, wat toen in die tijd de gewoonte was, wanner men in dit jaar ging trouwen.

Ik was niet van zins om knecht te blijven, dus dapper zoeken om wat vast te krijgen voor ons zelf. Wat is echter het geval? Geheel anders dan we gedacht hadden, maar in Januari van dit jaar kwam de zaak van de heer van der Jagt