

Frisostraat, de vroegere Zuidweg, waar Gerard nog een paar jaar heeft gewoond. Ik kreeg toen nog een portemonnaie en broer Gerard een inktstel. In 1899 ben ik overgegaan naar de 5e klas, waar toe Meester Versluijs in was. Deze woonde toen in het huis waar nu onze zaak is. Dit was toen een gewoon woonhuis, dat daar in 1896 gebouwd is. Ik weet nog goed dat op die zelde plaats een soort heestertuintje was. Maar in deze klas zou het voor mij maar tot een half jaar leren komen, daar ik al vroeg in het voorjaar met Vader mee moest op aardappels te gaan zetten. Hij werkte toen bij X Toon de Kok, die boer was aan de Oostweg, daar waar nu de familie Pagee woont. Dat is nog het oude Boerenhuis. De schuur stond daard' direkt achter en de koestal was daarnaast. Dit is de zaak van Van Houdt, waar nu een woonhuis in is. Deze had ook nog land aan de Oostdijk juist in die hoek van de Maagspolder. En dan van 'smorgens 6 uur tot 's avonds half 7 en lopen natuurlijk. 's Middags de boterhammen op het land opeten met een fles water want verwarmingsflessen of kruiken waren toen nog niet bekend. En dan voor 40 cent op een dag. Schrikkelijke toestanden en hemelschreiend. Wat gelukkig dat deze toestanden niet meer bestaan. Geen wonder dat het sterfte cijfer toen abnormaal hoog was en dat er vele ziekten vooral t.b.c. aan de orde van de dag waren. Ook ben in dat jaar ziek geworden en wel in de maand Augustus. Ik kreeg z.g.n. roos in mijn gezicht en moest daarmee een paar dagen binnen blijven. In begin september mocht ik naar buiten en ben toen met broer Johannes aan mijn hand wezen kijken naar de opening van de Christelijke school aan de Wilhelminastraat (vroeger de Baan) die toen opgericht is. Graag had ik ook daar na-ar toegegaan, maar vader was niet zo godsdienstig getind en was in dezen ook veel te veel afhankelijk van die felle tegenstanders van dit onderwijs. Maar zelf vond ik Bijbellezen en Psalmverzen leren iets geweldigs. Broer Johannes stond aan mijn hand te trekken om er naar toe te gaan, maar wij mochten er vanzelf niet in. Trouwens had ik een grote doek om mijn hoofd, dus durfde ik nog niet ver weg te lopen. Hij moest altijd met me mee, maar daar ik 6 jaar ouder was dan hij was ik daar altijd niet opgesteld. Hij heeft wat geschreeuwd als hij niet met me mee mocht. We hadden een kleine kruiwagen en daar moest ik hem dan in rijden.

In deze zomer is ook Grootvader Piët Jacobusse gestorven op een Zondagavond, toen we reeds op bed lagen kwam moeder het zeggen. We hebben toen veel geweend, daar we erg veel van hem hielden, omdat hij een zeer beste man was. Ook voor moeder was dit een zeer zwaar verlies. In het jaar daarop in 1900 zijn we uit de Langeviele verhuisd naar de Meiboom, waar de Heer Jan de Goffau van Rilland een dubbel woonhuis had laten zetten voor speciaal grote gezinnen. Dat zulks een bijvoegmerk had was dat deze man kleermaker was en daardoor alzo de mensen aan hem verplichtte om te kopen. Ik meen dat we daar f 1,00 per week moesten verwonen. In ieder geval was het voor ons een flinke vooruitgang. We hadden een betrekkelijk grote kamer, met 2 bedsteden en een ruime zolder, met achetr de woonkamer nog een soort kamertje waarin de trap naar zolder stond. Ook was er een grote regenbak aan welke wel voor beide gezinnen moest dienen, maar toch was het beter dan een regenton. Als bureu kregen we een zekere Quinten Noerdijk, welke later naar Amerika zijn gegaan. We hebben als aandenken aan deze woning nog altijd een schilderijtje in onze tegenwoordige slaapkamer. In 1927 zijn deze huizen afgebroken voor de aanleg van de tegenwoordige Rijkswég. Tot zolang heeft Vader er ingewoond. Toentertijd stonden daarnaast nog 3 huizen in de diepte gebouwd, waarin woonden in het voorste Jan Kole, dan Jan van Noorden, Piet's Vader en Moeder, en in het achterste Jan Schrijver. Later is het voorste van deze afgebroken en op die plaats tegen dat van ons vast aan een nieuw gezet, waarin Piet Huissen en Jane de Bokx is komen wonen. Deze waren uit de Schapenput uit Duivenhoek gekomen. Uit dit gezin heeft broer Gerard